

Zomerkamp 2023
Verkenners
Capelle aan den IJssel



HOLLAND-AMERICA
LINE

ROTTERDAM - NEW YORK

Vroeger stond Rotterdam bekend als de havenplaats vanwaar je van vanuit het veilige en beschaafde Europa op de boot kon stappen naar de nieuwe wereld, Amerika. Jij bent samen met jouw patrouille een familie die deze gevaarlijke tocht aangaat. Opzoek naar een nieuw bestaan in een gloednieuw werelddeel. Ik kan je vertellen dat die tocht voor sommige zwaar is! Als onderklasse zit je op elkaar aan boort; moet je kool scheppen om de stoomoven draaiend te houden of dagenlang aardappels schillen voor alle bemanning, terwijl je als hogere klasse rijkelijk bediend wordt met verschillende luxe!

Jullie gaan het meemaken! Allereerst komen jullie vanuit het verre oosten richting Rotterdam getrokken om jullie laatste tentenkamp op te zetten in Capelle aan den IJsel. Hier worden de jongste familieleden beproefd en definitief ontvangen in de familie. Ook voeren jullie voor het laatst Nederlandse tradities uit op eigen bodem. Vervolgens vertrekken jullie naar Rotterdam, zoeken jullie nog wat laatste spullen voor de tocht en bekijken jullie nog wat laatste cultuur voordat jullie op de boot stappen naar het beloofde land. Op de boot gaan jullie je als familie bewijzen. In welke klasse bevindt jouw familie zich eigenlijk en zijn jullie deze eigenlijk wel waard? Jullie strijden om een goede klasse met als kers op de appeltaart een heerlijk ontbijt in deze klasse op de zondagochtend. Een flinke tocht, al zeg ik het zelf. Al gaan jullie het wel aan, jij gezamenlijk met je dappere familie!



Programma

Woensdag 17 mei

- 17.30 *Verzamelen op Trappershorst*
Zorg ervoor dat je van tevoren hebt gegeten, want daar is 's avonds geen tijd meer voor. Een gedeelte van de leiding is al naar Rotterdam vertrokken om het kamp op te zetten. Luc, Erwin & Lex zullen jullie opwachten en reizen samen naar Rotterdam.
- 19.30 *Aankomst op het kampterrein in Capelle aan den IJsel*
- 20.00 *Opbouw van het laatste tentenkamp*
We bouwen de tenten op voor de laatste overnachting in Nederland. Dit doen we bij Capelle aan de IJsel, zodat we weinig afstand af hoeven te leggen naar Rotterdam, waar ons schip vertrekt!
- 21.00 *We luiden het tentenkamp zoals gewoonlijk in met de gebruikelijke traditie.*
- 22.15 *Vergadering met de familieoudsten over de dag*
- 22.45 *Dromend over een nieuw bestaan eindigt deze eerste dag!*

Donderdag 13 mei

- 08.00 *Opstaan*
- 10.00 *Kampopbouw*
We gaan het tentenkamp verder opbouwen door keukens te pionieren, waar elke avond gekookt kan worden!
- 14.00 *Toetreden van de jongste familieleden bij de families*
Gezamenlijk met de hele familie reizen jullie af naar het beloofde land om een nieuw leven op te bouwen. Maar kunnen de jongste jaars wel de grote overtocht, met daarbij het harde werken, aan? Dat mogen ze laten zien!
- 17.00 *Avondeten*

Het is een feestelijk maaltijd! Dit is namelijk de laatste maaltijd die in Nederland wordt gegeten! Vanaf morgen zitten jullie namelijk op de boot en begint de overtocht echt!

- 20.00 *Typische spellen op eigen bodem!*
We vieren voor de laatste keer dat we onze eigen spellen nog kunnen doen, voordat we op de boot springen naar de andere kant van de wereld.
- 22.15 *Vergadering met de familieoudsten over de dag*
- 22.45 *Dromend over morgen, de dag van vertrek, eindigt deze tweede dag*

Vrijdag 14 mei

- 08.00 *Opstaan*
- 10.00 *De tocht naar Rotterdam*
Doormiddel van een stalen geraamte die zich met ijzeren wielen voortbeweegt reizen we af naar Rotterdam! Hier zoeken we voor de laatste keer Nederlandse cultuur op en verzamelen we wat laatste spullen.
- 14.00 *Aankomst hotel New York & vertrek richting Amerika!*
Met de boot reizen voor het laatst langs groene weilanden en houten molens, voordat we ons op zee bevinden! Een tocht van meerdere weken al niet maanden als het tegenzit.



- 17.00 *Avondeten*
Dit is wel heel bijzonder, de eerste maaltijd op de boot. Gaat het eten de komende weken net zo zijn als dit?
- 20.00 *Casino*
De reis naar het beloofde land duurt helaas erg lang. Gelukkig is er wat plezier aan boort. Met verschillende gokspellen kunnen jullie als families wat meer geld verdienen wat straks in Amerika of op de boot wel van pas komt!
- 22.15 *Vergadering met de familieoudsten over de dag*
- 22.45 *Dromend over vandaag, de dag van vertrek, eindigt deze derde dag*

Zaterdag 15 mei

- 08.00 *Opstaan*
- 10.00 *Welke sociale klasse heeft jullie familie op de boot?*
Het spel van gisteravond heeft zijn vruchten afgeworpen. (Sommige van) jullie hebben even kunnen voelen hoe het is om de allerrijkste te zijn. Wat houdt dat in en is dat eigenlijk wel fijn?
- 14.00 *Zijn jullie de sociale klassen als familie wel waard?*
Deze ochtend zijn jullie achter jullie sociale klassen gekomen, maar zijn jullie dat wel waard? Welke kwaliteiten hebben jullie als sociale klassen en zijn die eigenlijk wel handig in de nieuwe wereld?
- 17.00 *Avondeten*
Dit is wel heel bijzonder, de eerste maaltijd op de boot. Gaat het eten de komende weken net zo zijn als dit?
- 20.00 *Vreselijk nieuws!*
Er is iets vreselijks gebeurd op de boot. Welke familie kan dit oplossen?
- 22.15 *Vergadering met de familieoudsten over de dag*



22.45 *Dromend over je eigen klasse in het nieuwe land eindigt deze vierde dag*

Zondag 16 mei

08.00 *Opstaan*

09.30 *(Luxe) ontbijt in klasse*
Jullie hebben de afgelopen dagen laten zien wat jullie waard zijn. Dit wordt vorstelijk beloond met een heerlijke lunch in klasse!

11.00 *Het inpakken en afscheid nemen van de kajuit*
Gezamenlijk met de familie ruim je je kajuit en kombuis op.

12.30 *Afscheid nemen van de boot*
We nemen afscheid van de boot. Wat een tijd hebben jullie daar wel niet gehad. Een goed afscheid geeft een goed houvast voor de toekomst in Amerika.

13.30 *Ontvangst van de taxiboten, die ons verder terug gaan brengen.*

15.00 *Aankomst Oosterbeek, uitladen en opruimen van de materialen*

15.30 *Naar huis*



Dagindeling

- 08.00 uur Jullie worden gewekt door de leiding. Snel de tent uit, wassen en aankleden.
- 08.15 uur Dit is het tijdstip om bij de leiding te foerageren. Iedere patrouille haalt na het fluitsignaal bij de leiding het eten voor het ontbijt. Na het eten wordt er natuurlijk afgewassen en opgeruimd.
- 10.00 uur Begin ochtendprogramma.
- 12.00 uur Op het midden van de dag gaan we natuurlijk lunchen en hierna natuurlijk weer opruimen en afwassen.
- 14.00 uur Aanvang middagprogramma.
- 17.00 uur Na het actieve middagprogramma moet er natuurlijk ook worden gegeten, dus beginnen jullie nu met koken. Als het fluitsignaal klinkt moet er ook gefoerageerd worden.
- 20.00 uur Aanvang avondprogramma.
- 22.00 uur Het tijdstip waarop we de tent en slaapzak ingaan. Als je wilt kan je nog even kletsen totdat de PL terug is van de ereraad, maar daarna gaat iedereen slapen.
- 22.15 uur Ereraad, hier moeten de PL naar toe. Vergeet niet pen en papier mee te nemen en praat ook even met de patrouille over hoe de dag ging en geef dit tijdens de raad aan de PL door.



Kampleiding

De leiding zal dit jaar bestaan uit:

- Lex Aalbers
- Mark de Bruin
- Erwin Jansen
- Luc Jansen
- Tristan Koenders
- Peter Krechting
- Yarmo Schoenmaker

Patrouillebegeleiding

Iedere patrouille krijgt een patrouillebegeleider toegewezen die de patrouille tijdens het hele kamp begeleidt. Zij zullen je met alles helpen, je vragen oplossen, problemen helpen voorkomen.

Kortom: mensen die je met respect moet behandelen!

Arenden (Robbe):	Tristan & Lex
Leeuwen (Luc):	Erwin
Cobra's (Stijn):	Peter & Yarmo
Panters (Viggo):	Luc & Mark

Contact met leiding

Erwin: 06-27493004
Tristan: 06-12406511



Fluitsignalen

Om onze tijd gedurende onze wereldreis zo effectief mogelijk te gebruiken hebben we een aantal fluitsignalen om snel zaken te kunnen regelen.

Deze signalen zijn als volgt:

- : PL's naar de leidingtent
- : foerageren
- : iedereen verzamelen bij de leidingtent

Bagagelijst

- volledig uniform (aan bij vertrek)
- slaapzak, matje & kussen
- regenkleding
- laarzen of goede waterdichte schoenen
- warme trui/vest voor 's avonds
- 2 T-shirts
- oud sportbroekje (1^e-jaars, voor de kampdoop, wordt vies)
- 4 paar sokken
- 4 stel ondergoed
- pyjama
- 2 handdoeken
- theedoek
- bord-mok-bestek
- muggenstift
- zwembroek
- toiletartikelen
- (korte) broek
- goede schoenen
- dagtoerrugzak
- een met €10,- opgeladen OV-Chipkaart

Eventueel meenemen:

- zonnebrandolie
- zonnebril
- fototoestel
- muziekinstrument
- zitlap/kampvuurdeken

Extra uitrusting (per patrouille):

- Twee mobiele telefoon, opgeladen en met internet



Doop

Donderdagmiddag vindt er een gebeurtenis plaats waar vast door de oudere verkenners naar uitgezien wordt: De kampdoop. De mensen die dit jaar bij de patrouille gekomen zijn zullen op deze feestelijke middag ingewijd worden als “echte” volwaardige patrouilleleden. Het is de bedoeling dat de “in-te-wijden-patrouilleleden” een aantal opdrachten uit gaan voeren, om tenslotte te kunnen bewijzen dat zij volledig “patrouilleproof” zijn.

Zakgeld

Tijdens het kamp zal je weinig geld nodig hebben. Dit geld wil je namelijk maar al te graag gebruiken in de nieuwe wereld. Voor het geval dat kan het toch handig zijn om wat geld bij de hand te hebben, je weet maar nooit wat er in het kampwinkeltje allemaal te koop is. Daarnaast kan het ook maar net zijn dat je langs jouw favoriete winkel in Rotterdam loopt. Wij schatten, dat je met € 10,- makkelijk tijdens de tocht uit de voeten kunt.

Afspraken

Omdat we tijdens het kamp druk zullen zijn met het programma gelden de volgende afspraken:

- Verlaat het kampterrein niet zonder toestemming van de leiding.
- We zitten samen op een schitterend kampterrein dus is het zaak dat we het ook samen schoonhouden.
- Reageer zo vlot mogelijk op de fluitsignalen, zodat we gezamenlijk kunnen starten met de geplande activiteiten.
- Je mag 's morgens niet je bed uit voordat je gewekt wordt.
- Als je 's avonds in je tent ligt, mag je gerust nog wat kletsen, maar ga gewoon slapen als de leiding is langs geweest.
- Elke avond komen de PL's in de leidingtent voor de zogenaamde ereraad. Een soort bespreking waar de afgelopen dag wordt doorgepraat. Ook wordt de volgende dag besproken, en kunnen eventuele wensen van jullie naar voren gebracht worden.
- Praat dus iedere avond even met je PL voor hij naar de ereraad gaat.
- De PL's moeten een notitieblok en pen meenemen voor de ereraad zodat de afspraken die er gemaakt worden duidelijk door gegeven worden.



Telefoons

Dit jaar neemt iedere patrouille één telefoon mee, die opgeladen is en een internetbundel heeft. Het is voor de rest niet de bedoeling dat andere patrouilleleden een telefoon mee hebben. Wordt dit opgemerkt door de leiding? Dan moet je je mobiel inleveren. Deze krijg je bij terugkomst in Oosterbeek weer terug. Het is ten slotte niet de bedoeling dat je in je eentje je vrienden van thuis gaat appen of snappen, maar in het echt met anderen gaat kletsen!

Adres

Scoutcentrum Rotterdam
 's Gravenweg 101
 2902 LE Capelle aan den IJssel

